

Ter bezinning

Hervormingsdag



Wat Luther schreef bij Johannes 14 vers 15:
'Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.'

Wat Christus tegen Zijn discipelen zegt: "Het zijn gemakkelijke geboden die Ik 'Mijn geboden' noem. Ik wil u deze geboden alleen opleggen als u Mij liefhebt en deze geboden om Mij graag wilt doen. Ik wil geen Mozes zijn die u drijft en plaagt met dreiging en schrik, maar Ik geef zulke geboden die u ook wel zonder Mijn bevel kunt en zult houden – tenminste als u Mij liefhebt. Want als dat niet het geval is, dan zijn alle geboden tevergeefs – dan zult u Mijn geboden toch niet houden! Daarom, als u

Mijn geboden wilt houden is er maar één ding nodig: dat u Mij liefhebt en overdenkt wat Ik voor u gedaan heb. Dan zult u genoeg redenen hebben om Mij lief te hebben: omdat Ik Mijn lichaam en leven voor u geef en Mijn bloed voor u vergiet. Doe het dan om Mij: blijf onder elkaar één in de liefde en wees vriendelijk voor elkaar. Houd dan ook tezamen vast aan Mijn prediking: zodat u elkaar door de liefde zult dragen en geen scheidingen en sekten zult aanrichten. Want Ik heb het eerlijk en echt verdiend dat u dit doet.

Het is immers een moeilijk werk dat Ik voor u doe en het kost Mijn lichaam en leven om u te verlossen. Ik onderwerp Mijzelf aan de dood en werp Mijzelf in de muil van de duivel en neem zonde en dood van u weg. Ik verwoest de hel en de macht van de duivel. Ik geef u de hemel en alles wat Ik heb. Bovendien zal Ik het door de vingers zien als u soms in zonden valt of afdwaalt, als u zwak en gebrekkig bent, of zelfs in grote zonden valt. Alleen, klem u dan weer aan Mij vast en keer terug naar Mijn liefde en vergeef elkaar, zoals Ik u vergeef, zodat de band van de liefde onder u toch niet wordt verbroken."



Data

- 31 oktober:
Inloop groep 4 t/m 8; 15.00 – 16.30 uur
- 6 november:
Dankdag, de school is gesloten
- 7 november:
Verjaardag Juf Maljaars
- 12 november:
TSO-evaluatie
- 15 november:
Verjaardag Juf Weststrate
- 16 november:
Verjaardag Juf van Haaften
- 20 november:
Verkoop Hadassa
- 21 november:
Verjaardag Juf Verhage
- 23 november:
Verjaardag Meester van Zuijlen
- 27 november:
Verjaardag Juf Jol
- 29 november:
Groep 1 t/m 4 vrij
- 4 december:
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
- 9 en 10 december:
Contactavonden groep 1 en 2



Geboren

Vlak voor de herfstvakantie werd bij Jodi, Evi en Max Hobo een lief, klein zusje geboren! Ze kreeg de naam **Ella**. Vlak na de herfstvakantie werd bij Aron van Heteren óók een lief, klein zusje geboren! Zij heet **Tessa**. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Verdriet

Donderdag 24 oktober overleed op de leeftijd van 95 jaar mevrouw Brak-Timmerman, de moeder van 2 van onze collega's: meester Brak en mevrouw Vendelbosch. We wensen de familie de kracht, troost en nabijheid van de Heere toe in deze verdrietige omstandigheden. Het laat ook óns zien dat we hier geen blijvende stad hebben... Dat de ernstige vraag ons voortdurend opgebonden is: Waar reis ik heen?

Ziekenhuis

Matthan van Delden moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege zijn astma. Gelukkig ben je opgeknapt, Matthan, en weer fijn bij ons op school!
Mw. van Vugt werd ook opgenomen in het ziekenhuis met knieproblemen. We zijn blij dat zij inmiddels ook weer thuis is en haar werk op school weer kan doen.

Ambrasoft

Voor het oefenen en automatiseren van rekensommen en dicteewoorden gebruiken we in school het programma Ambrasoft.

Met dit programma kan ook thuis gewerkt worden.

Mogelijk doet uw kind (vanaf groep 3) dit al en kan het dus zowel thuis als op school werken met dezelfde onderdelen: rekenen, taal en spelling.

Omdat onze eigen woordpakketten zijn ingevoerd, kan er ook gericht worden geoefend voor het dictee. Wel zo handig en van harte aanbevolen.

Wanneer u niet kunt inloggen of de code niet meer hebt, kunt u mailen naar:

bligtenberg@deakkerlisse.nl.



Contactavonden groep 1 en 2

Maandag 9 en dinsdag 10 december worden er contactavonden gehouden voor de groepen 1 en 2. Bent u een van beide avonden verhinderd? Dan kunt u uw voorkeur t/m donderdag 21 november doorgeven via e-mail aan mw. van Vugt hvanvugt@deakkerlisse.nl. We vragen u er rekening mee te houden dat het systeem slechts een beperkt aantal voorkeuren kan verwerken.

Inloopmiddag

Donderdag 31 oktober houden we van 15.00 tot 16.30 uur de jaarlijkse inloopmiddag in de groepen 4 t/m 8. De inloopmiddag is georganiseerd als opvulling van de lange periode tot het eerste rapport. Voor ouders is het vaak fijn om even geïnformeerd te worden door inzage in het werk en/of een gesprekje. Het is belangrijk dat ouders én leerkrachten er alert op zijn dat als ze écht iets willen weten of vragen het wellicht nodig kan zijn een afspraak te maken voor een extra contactmoment. Handig om te weten: Tijdens de inloopmiddag is er op het voorplein pleinwacht aanwezig. Allemaal hartelijk welkom!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

Op woensdag 4 december 2019 houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8 in verband met de overgang van hun kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Noteer alvast de datum; u ontvangt nog uitgebreider informatie.

Leesprikkel

Lezen, hoe leuk is dat! Én belangrijk!
Om het lezen te stimuleren,
geven we deze week voor ieder gezin
een "Leesprikkel" mee van uitgeverij Den Hertog.
Veel leesplezier!



Nieuws van de Ouderraad

In september zijn de verkiezingen gehouden voor de ouderraad. Wij kunnen u melden dat met overgrote meerderheid van stemmen de drie huidige ouderraadsleden zijn herkozen, te weten:

- Mw. M.E. Boogerd- Klop
- Mw. P.J.S. van Delden- van Duijvenvoorde
- Mw. N.J.M. Stolker- van Reeuwijk.

Alliedrie hebben zij hun verkiezing aanvaard.

In de herfstvakantie is tot onze spijt ons ouderraadslid dhr. C.H. van Duijvenbode met zijn gezin verhuisd naar Alphen aan de Rijn. Zijn zitting in de ouderraad was met net een jaar nog niet zo lang, zijn enthousiasme en positieve inzet was des te groter. Hartelijk bedankt, Kees!
In verband met de vacature die door het vertrek van de heer Van Duijvenbode ontstaan is, zullen wij opnieuw verkiezingen moeten uitschrijven. Hiervoor krijgt u van ons binnenkort een stemformulier waarop u uit een tweetal namen kunt kiezen.

Plakavond

We hebben voor dit najaar één plakavond gepland. Omdat het er maar één is, sturen we deze keer geen gele brieven met keuze en opgavemogelijkheid.
Deze avond staat gepland voor 12 december. We beginnen rond 19.00 uur en hopen het werk 21.30 uur te hebben afgerond.
Wie komt ons helpen? U kunt zich opgeven via de [site](#).

Stagiaires

Vanaf 4 november zijn er weer stagiaires bij ons op school. Zij zijn hun eerste stageperiode in de volgende groepen.

- Groep 3a: Sanne Klinkenberg (Pabo 1)
- Groep 4a: Henk-Jan Dubbeldam (Pabo 1)
- Groep 7a: Rick van Dorp (Pabo 3)

We wensen alle stagiaires een fijne en leerzame tijd bij ons op school!



TSO

In verband met het zwangerschapsverlof van een van onze TSO-ouders zijn we op zoek naar een vervanger in groep 2a. Het betreft de volgende data:

- 14-11-2019
- 05-12-2019
- 09-01-2020
- 30-01-2020
- 20-02-2020

Tijdens deze periode is het [beleid TSO](#) voor u van toepassing.

Dit houdt in dat u gedurende de verlofperiode vrijgesteld wordt van betaling voor het overblijven van uw kind(eren).

Wie helpt ons?

U kunt zich opgeven bij Juf van Leeuwen, evanleeuwen@deakkerlisse.nl

We zien uit naar uw opgave!

TSO – evaluatiebijeenkomst

Het schooljaar 2019-2020 is al aardig op weg. Alle TSO-ouders hebben een indruk gekregen hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Bij de ene ouder is het genieten van het samenzijn met de kinderen en loopt alles op rolletjes. Bij de ander is het ook genieten, maar gebeuren er wellicht ook dingen die hij/zij graag bespreekbaar wil maken. En bij weer een andere ouder ... vul maar in.
Kortom, tijd om te evalueren! Zo kunnen we tijdig reageren op zaken die spelen m.b.t. de TSO.

Bent u TSO-ouder? Dan nodigen we u van harte uit om op dinsdag 12 november de bijeenkomst bij te wonen.

Programma

De inloop is vanaf 08.30 uur, waarna om 08.45 uur de bijeenkomst begint. Achtereenvolgens evalueren we de gang van zaken bij de *schoolbibliotheek*, het *oversteken* en het *overblijven* en de *pleinwacht*. Om uiterlijk 10.30 uur ronden we af.

Er is deze morgen alle ruimte voor uw vragen. In sommige gevallen kan het handig zijn uw vragen vooraf te mailen, zodat we vast kunnen nadenken over een antwoord, oplossing, etc. U kunt uw vragen mailen naar evanleeuwen@deakkerlisse.nl

Tot ziens op 12 november!

Verkiezingen Medezeggenschapsraad



Er zijn verkiezingen gehouden voor de Medezeggenschapsraad (MR). Inmiddels zijn de stemmen geteld en kunnen we u de uitslag melden. Dhr. B.J. (Robert) Balkenende is herkozen en heeft zijn verkiezing aanvaard.

Voor u gelezen

In het RD van 28 september 2019 lazen we met instemming een lezenswaardig artikel van de hoofdredacteur. In verband met de evaluatie van ons mediabeleid bespraken we dit artikel in de bestuursvergadering. De ontwikkelingen en vragen rondom dit thema worden niet minder en mogelijk ervaart u het ook als "lastig" om in de gezins- en opvoedingssfeer thuis goede antwoorden te vinden. We hopen dat dit artikel u wat helpt.

Afscheid van de TV – Steef de Bruijn

De thuisbioscoop van Netflix schuift de 'gewone' tv aan de kant. Wat betekent dat voor christenen die de televisie tot nu toe buiten de deur hielden? Je bent er niet door die videokanalen te negeren, want het menselijk hart is een afgodenfabriek.

Niet alleen Amerikanen kijken ernaar uit, zelfs in Nederland blijven mensen er 's nachts voor wakker: de uitreiking van de Emmy Awards. Afgelopen zondag was het weer zover. Tijdens een groot spektakel in Los Angeles ontvingen tientallen tv-persoonlijkheden deze 'Nobelprijs' voor de tv-industrie.

Dit keer was er iets bijzonders aan de hand. De media besteedden niet alleen aandacht aan de winnende shows en tv-series maar signaleerden ook een opvallende verschuiving in het tv-kijken. „De prijzenshow voelde als het afscheid van een tijdperk van televisie“, kopte de Amerikaanse technologienieuwssite The Verge. NRC beschreef de show onder de kop: „Streaming wint terrein bij Emmy's“.

Over welke verschuiving hebben deze media het? Het 'gewone' tv-kijken naar uitzendingen van NPO, RTL of SBS is op z'n retour en mensen kiezen er steeds vaker voor om tv-programma's achteraf te bekijken. Sinds dit jaar kijken Nederlanders langer 'op verzoek' -de zogenaamde video on demand- dan naar lineaire tv.

Een belangrijke reden voor die verschuiving is de opkomst van streamingdiensten als Netflix, Videoland, Amazon Prime, Ziggo Movies en NLziet. Deze diensten bieden voor een luttel bedrag, tussen de 6 en 15 euro per maand, onbeperkt toegang tot een arsenaal aan films, documentaires en kinderprogramma's, zonder advertenties. Hun populariteit is zo groot geworden dat ze de 'gewone' tv aan de kant duwen. De uitreiking van de Emmy Awards is een graadmeter voor deze trend: de series die deze netwerken bieden, slepen steeds meer prijzen in de wacht. Netflix en Amazon kregen in 2015 nog maar negen Emmy's, dit jaar waren het er 42.

Dvd

Waarom is het nuttig voor christenen om van deze ontwikkeling op de hoogte te zijn? Tv is toch sowieso een gevaarlijk medium – en waarom zou dat er door zo'n thuisbioscoop beter op worden? De bekende Amerikaanse theoloog John Piper die nu in ons land is, zei tien jaar geleden dat het kijken van tv en films een schadelijk effect heeft op ons geestelijk vermogen om de heerlijkheid van Christus te zien. „Misschien bestaan er een paar buitengewone mensen die films vol actie, spanning en seksueel expliciete beelden kunnen bekijken en er des te godvrezender van worden. Maar dat zijn er niet veel. Ik ben zeker niet een van hen.”

Toch doen christenen die de tv buiten de deur houden er goed aan om na te denken over deze online streamingsdiensten. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de videorecorder op de markt kwam, drong die nauwelijks door in reformatorische kring – hooguit voor educatief gebruik of wat eigen opnames. Maar dat veranderde snel na de komst van de dvd in 1995, die ook op computer en laptop af te spelen was. De speelfilm kwam via de achterdeur binnen in gezinnen waar die voorheen taboe was en dat bleef niet beperkt tot een film over een klein huis op de prairie.

De opkomst van de streamingsdiensten lijkt een soortgelijk effect te hebben op reformatorische gezinnen, mede omdat de films en series op elk apparaat te bekijken zijn. Uit voorlopige onderzoeken is duidelijk dat in tientallen procenten van de gezinnen Netflix ingeburgerd raakt. De prijs is het bezwaar niet en er staan stevige concurrenten voor de deur die nóg goedkoper zijn: medio november komt Disney+ op de markt voor 6 euro per maand, en een paar weken eerder verschijnt Apple TV+ voor een euro minder. Belangrijk om te weten is dat deze streamingsdiensten ook de manier van tv-kijken beïnvloeden. Ze brengen niet alleen wekelijks nieuwe afleveringen maar er verschijnen regelmatig complete series. Zo komen tientallen elkaar opvolgende afleveringen tegelijkertijd online en dan is de verleiding groot om die meteen allemaal te bekijken. Daar komt de term bingewatchen vandaan: langdurig onafgebroken kijken, uren- of zelfs nachtenlang.

Doopformulier

Een goed uitgangspunt voor christelijke opvoeders om deze trend in het gezin te bespreken is het doopformulier. De doop vermaant en verplicht ieder tot „een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij (...) de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen.” Lang voor die tekst geschreven werd, vermaande de kerkvader Augustinus zijn dopelingen dat ze afstand zouden doen van „de pracht en praal van de duivel”. Hij bezwoer hen, letterlijk, de schouwspelen te ontvluchten en circus en amfitheater te mijden. Ze mochten niet meer kijken naar toneelspelers of gladiatoren maar behoorden Christus te volgen en zich te verheugen in Bijbelse 'schouwspelen'. Kun je in het circus iemand zien die over een touw loopt, vraagt Augustinus? „Hier, in de Bijbel, wordt een groot wonder getoond, Petrus die met zijn voeten over de zee heen loopt”.

De vermaning van Augustinus is eenvoudig te vertalen naar een vraag aan belijdeniscatechisanten in deze eeuw: Hoe helpen Netflix of andere streamingsdiensten je om de wereld te verlaten, de oude natuur te doden en in zo'n nieuw godzalig leven te wandelen? Piper laat er geen misverstand over bestaan: „Televisie voert ons bijna onophoudelijk in de omgekeerde richting mee. Televisie verzwakt en doodt ons vermogen om Christus te aanbidden.”

Mijden

Maar je bent er niet door Netflix, YouTube en alle varianten daarvan te negeren. „Geen zwart, geen wit – de wereld wordt grijs”, zette collega Enny de Bruijn vrijdag boven haar diepteanalyse van een reeks populaire Netflix-series. De kernvraag is niet of je Netflix kunt mijden -jawel, dat kan en dat is ook niet moeilijk- maar hoe je je verhoudt tot het wereldbeeld waar Netflix en zijn concurrenten de spiegel van zijn. Die grijze wereld waarin goed en kwaad relatieve begrippen zijn en waarin schurken helden worden, blijft niet beperkt tot het beeldscherm. De Netflix-moraal, of in de woorden van Tim Keller: de „lege beloften van geld, seks en macht” kun je niet zo eenvoudig uit de weg gaan, die is niet alleen om ons heen maar ook in ons. In navolging van Calvijn typeert Keller het menselijk hart als een afgodenfabriek en, zegt hij, de enige manier om van de destructieve invloed van namaakgoden los te komen, is terugkeer naar de enige ware, de levende God.



Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: **Deo Volente**

GR/EVL