

Lisse, 2 april 2020

Beste ouders,

In deze vierde update praat ik u bij over actuele zaken rondom de crisis waarin we verkeren.

Sluiting is verlengd

Het sluiten van de scholen is dinsdagavond verlengd tot en met in ieder geval 28 april. Dit betekent dat de school dicht blijft en dat de kinderen thuis het onderwijs moeten vervolgen.

Op dit moment is het nog volstrekt onzeker hoe het ná 28 april verder zal gaan. Voor ons valt deze datum in de meivakantie. We weten op dit moment ook niet hoe het ná 5 mei zal gaan, de datum waarop onze meivakantie stopt. We zullen het thuisonderwijs blijven verzorgen in ieder geval tot en met 24 april, met een wekelijks ophaalmoment.

Niet naar school, weinig contact, thuis onderwijs geven. En dat valt niet mee voor u als ouders. We kunnen ons goed voorstellen dat het niet eenvoudig is om de kinderen in zo'n ongewone situatie de hele dag thuis te hebben en ze ook nog aan het schoolwerk te moeten zetten. Dat is heftig. We ervaren allemaal in meerdere of mindere mate dat we inderdaad echt in een crisistijd leven en dat we, misschien wel meer dan ooit, diep afhankelijk van de Heere hierin onze weg moeten zoeken.

Ik schreef het u al eerder: de formulering "we werken mét en vóór de kinderen" heeft door dit alles een heel andere duiding gekregen, zowel voor u als voor ons. We proberen vanuit school zo goed mogelijk vorm te geven aan het verzorgen van onderwijs op afstand. Gelukkig horen we hier veel positieve reacties over. We merken dat onze werkwijze breed wordt gedragen en gewaardeerd. Het is voor ons allemáál intensief.

Niemand is op deze situatie ooit voorbereid geweest. De eerste fase is nu gestabiliseerd. Tijd om nu andere initiatieven te gaan ontplooien. Er zijn telkens dingen die verbeterd kunnen worden. Bedankt ook voor de tips die we hiervoor van u kregen. En... ze blijven welkom!

Opvoeder én leerkracht

Voor veel ouders is het heel onwennig om naast opvoeder ook leerkracht te zijn. Stelt u zichzelf eens deze vraag: Wat wil ik dat mijn kind zich later herinnert van deze periode? Mogelijk geeft het antwoord op deze vraag u richting om accenten te kunnen leggen in deze bijzondere situatie.

Het is pittig voor u, maar de boog hoeft niet steeds gespannen te staan. Dat kán ook niet. Ik wil hierover 2 dingen zeggen:

1. Het schoolwerk is belangrijk. Het is écht niet vrijblijvend. Fijn dat u het zo serieus hebt opgepakt. We waarderen dat enorm en daar willen we u hartelijk voor bedanken.
2. Een goede sfeer is óók belangrijk. Met het hele gezin 24 uur per dag zo dicht bij elkaar, is een hele uitdaging. Durf daarom gerust een keer een rijtje sommen of een taallesje wat nog niet af is, te laten voor wat het is. Samen koekjes bakken of iets moois knutselen kan soms waardevoller zijn.

We hebben allemaal liefde wijsheid en geduld nodig. Daar hopen we op. Daar bidden we om.

Ophalen werkpakketten

- Het ophaalmoment voor déze week is gezet op vrijdagmorgen 3 april. U ontving daar gisteren (1 april) een bericht over.
- Het ophaalmoment voor vólgende week staat gepland voor donderdagmiddag 9 april tussen 13.30 en 15.00. We hopen u hierover volgende week concreter bericht te sturen.



Contact

Op allerlei manieren is er contact met de kinderen en u.

Er wordt veel gemaïld, getelefoneerd en geappt. Blijf dat gerust ook doen. Tijdens de schooluren zijn wij bereikbaar!

We merken dat kinderen het heel fijn vinden hun juf of meester te ZIEN. Ontmoetingen via videobellen en “Teams” worden daarom steeds populairder.

Er gebeurt heel veel achter de schermen ... Leuk om te zien hoe leerkrachten hier beelden van plaatsen op de groepspagina van de website. Zowel van het werk op school als thuis.

Instructies

Door de toename van de hoeveelheid nieuwe stof hebt u meer en meer behoefte aan gerichte instructies. Die gaan wij als volgt verzorgen:

- Een beschrijving van de uitleg; deze zal veelal zijn bijgevoegd in het pakket.
- Een geleende video-opname van bijv. goedrekenonderwijs.nl.
- Een gemaakte video-opname.

We plaatsen álle vormen van video-instructies in de groepspagina's www.deakkerlisse.nl. Elk groepstabblad heeft hiervoor een nieuwe map: web-lessen. Hierin plaatsen we onze opnames met de volgende uniforme vermelding: datum-vak-onderwerp (31 maart 2020 - geschiedenis - kruistochten 1). De nieuwste plaatsing komt bovenaan. Achter de inlog om de privacy van onze leerkrachten te borgen. We vertrouwen erop dat ook u hier 'kies' mee omgaat. De gebruikersnaam en het wachtwoord vindt u achter in de jaargids.

In de dagplanningen wordt naar deze instructies verwezen of u ontvangt per keer een aparte richtingwijzer van de leerkracht in de trant van: “bij de taalles van morgen heb ik een video-instructie geplaatst op de website”.

We kiezen bewust voor deze werkwijze, zodat u zélf het voor u geschikte moment kunt bepalen.

Bijbelse Geschiedenis

Wat mooi om te horen hoe u invulling geeft aan de dagopeningen in het gezin. Mooie gezamenlijke gezinsmomenten onder leiding van mamma of pappa. We horen ook van gezinnen die de weg hebben gevonden naar andere mogelijkheden die geboden worden. Wat mooi om te mogen ervaren dat, bij alles wat niet meer kan of mag, de Bijbel nog telkens open mag gaan, zowel thuis als in de kerk.

Wij hebben weer een planning gemaakt; het verhaal per dag is ook opgenomen in de dagplanningen van de groepen. Voor deze verhalen gebruikt u misschien uw eigen bronnen. U kunt deze óók vinden op www.deakkerlisse.nl, onder corona-nieuws.

Opvang

Ook ná 6 april is er onder de bekende voorwaarden gelegenheid voor noodopvang in school. Dagelijks zijn hiervoor twee collega's in school aanwezig. Aanvragen hiervoor lopen via juf van Leeuwen of meester Romijn.

Vrije dagen

Goede vrijdag en 2^e Paasdag zijn gekenmerkt als vrije dagen. Daarom hebben we deze dagen niet ingevuld met werk en is er geen noodopvang in school.

Meeleven

We proberen alert te zijn op moeilijke, kwetsbare omstandigheden in de gezinnen. Schroom niet aan de bel te trekken als het niet of bijna niet meer gaat. We zoeken (anoniem en vertrouwelijk) met u naar oplossingen die wat verlichting kunnen geven.

Daarnaast houden we ons aanbevolen voor aanbiedingen van mensen die zich inzetten voor hulp. Het is fijn om een lijstje met wat namen te hebben om in geval van een hulpvraag mensen te kunnen benaderen.



“Let een beetje op elkaar”! Ja, zo zei premier Rutte het.

We proberen met de gezinnen mee te leven. Wilt u ons op de hoogte brengen van bijzondere (verdrietige én blijde) gebeurtenissen?

Jacobus

In deze brief noem ik data die in de toekomst liggen. We zijn erg geneigd vooruit te denken. Laten we beseffen dat we niet vooruit kunnen kijken. De toekomst ligt in de handen van de Heere en is voor ons verborgen. Daarom ligt alles onder het voorbehoud van Jacobus 4 : 15: “Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.”

Paulus mocht dat beleven. Hij maakte wel plannen, maar hij was zich ervan bewust dat hij bij het verwerkelijken van zijn voornemens van de Heere afhankelijk was. Wie dat mag beleven, zal geen plannen maken zonder de afhankelijkheid van God te beseffen en wordt ook bewaard voor overbezorgdheid. De toekomst ligt in de handen van God Die over alles regeert. Hij zorgt volmaakt voor al de Zijnen. De HEERE maakt Zijn belofte waar: “Maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed” (Psalm 34:11b).

Een meelevende groet van G. Romijn